



## Budgettale – Socialistisk Folkeparti

Jens Rane Holck

Det jeg siger nu er et udtryk for den fællesskabsånd, der findes herinde i kommunalbestyrelsen. Alle er enige om budgetaftalen. Jeg fremhæver bare det vi er særligt glade for i SF. Aftalen er vores fællesmængde, men alle partier rummer givetvis også en del, der ikke blev tilgodeset i denne omgang. Det slutter jeg lige af med.

Sidste år gjorde jeg det til en pointe, at jeg synes, vi i kommunerne skulle give "det grønne" den prominente plads i toppen af sådan en tale. Verdens og tidens største udfordring, nemlig klimaudfordring byder os at gøre det hele på samme tid - så kan vi i hvert fald ikke gøre det grønne til sidst.

### Det grønne

Sidste år brugte jeg en del taletid på at forklare, hvad jordfordeling er for noget, og hvordan det både kan komme natur, klima, drikkevand og sågar vedvarende energi til gode. I år kommer dette sendt fra Christiansborg helt automatisk. Måske ikke så hurtigt som ønsket, men vi skal nu til at lave multifunktionel arealanvendelse, altså jordfordeling.

Lad os prøve at dele det grønne op. Der er energiområdet. Natur og biodiversitet. Og så de øvrige grønne løsninger herunder drikkevand, fx grundvandsparker.

I SF står vi ved, at vores nærmest almindelige overforbrug i vesten og tidens globale forsyningsusikkerhed kræver rask handling. Hvis vi kan producere grøn energi selv, skal vi gøre det.

Der ligger et færdigt projekt til VE i Hågendrup. Det skal vi have ind i kommuneplanen og i gang og desuden skal andre områder udpeges, fordi vi har en bunden opgave med at skabe CO<sub>2</sub>-netneutral energi så længe vi vil forbruge. Og det gør vi jo hver gang vi mennesker trækker vejret.

Aftaleteksten beskriver borgerinddragelsen fint. Det er nær ved historisk, hvis vi i aften kan give håndslag på at løse udfordring med vedvarende energi. Vindmøllernes land, også Gribskov, er bagude på vedvarende energi. Vi skal i gang. Og det kan pilles ned igen.

Klimaforandringer ændrer noget som ændrer noget og nogle gange ændrer vi på forhånd på noget. Helst med rettidig omhu. Så lad os prøve at planlægge så kablerne i vejen ikke skal ned og op, ned og op, igen og igen.



En grøn løsning til klimatilpasning kan på en og samme tid tjene til vandmiljø, naturgenopretning med mose eller marsk og hvem ved, måske også vedvarende energianlæg, overløbsbassiner eller rensning af overløbsvand til Arresø.

Altså både energi, natur og grønne løsninger. Vi kunne starte denne øvelse på vores egne kommunale arealer. Den grønne trepart giver nye muligheder.

## Investering i velfærd: Vi gjorde det - vendte udviklingen

Med aftalepapiret anerkendes folkeskolen som vejen frem til trivsel, dannelse og fællesskab. Sidste år var udvalget SBF på KL-møde om netop fællesskaber, og vi har iværksat møder i regi af Sammen om folkeskolen netop i år. Alt for længe har der været skåret og sparet på folkeskolen. (Nu vender det.)

Det gør vi op med i denne budgetaftale dels ved at tilføre 2 mio. (årligt) til den almene skole således at der kan arbejdes med mellemformer, coteaching og tolærerordninger. (Det bliver til 8 mio ude i overslagsårene.) Pengene afsættes til opnormeringer på folkeskolerne, og skal derfor ikke bruges på ledelse men ude på den enkelte folkeskole.

Og dels i Gilleleje og Græsted ved at igangsætte vedligeholdelsesprojekter på anlægssiden.

Og vi tror at det specialpædagogiske og det almene og tilliden imellem dem nu får gode kår for at trives. Der tilføres nemlig 12,8 mio i 2025 til det specialpædagogiske område - det må betyde at de forbundne kar ikke behøver at tappe og dræne hinanden. Det vil være godt for begge skoler.

Sidste år var det jo en anden sag. I SF kunne vi ikke gå med til besparelserne, og trådte følgelig ud af aftalen, og vi er stadig bekymrede for, hvordan det skal gå i 2026. Det er lidt af en zig zag kurs vi ser, men måske hvis man ser på det med milde øjne kunne man beskrive det som to skridt tilbage og tre frem. Sådan må det være med politisk forhandling.

Vi så godt problemet sidste år, men nu er denne løsning inden for rækkevidde, og så slår vi da til. Allerbedst var det, hvis vi bare fandt et leje, for hvornår der budgetteres "jævnt nok" og så holdt den finansiering stabil. Chokterapi har aldrig virket blandt børn og i skoler.

Endelig kan man jo glæde sig over at vi fik en dejlig lille gave i statens støtte til sænkning af klasseloft i de mindste skoleklasser. Vi støtter begge dele. Både penge fra staten og sænket klasseloft.

Og mens vi er ved glæden. Musik og billedskole kunne ånde lettet op. Der bliver faktisk til lidt lydisolering af musik/øve-lokaler, som måske, måske ikke, også kommer billedskolen til gavn. Det kommer an på om musikeleverne øver sig.

Og det er altid dejligt når kommunen ret hurtigt får grebet initiativer fra en borgergruppe som vil pynte og aktivere Remisen i Gilleleje. Eller holder løftet om Tisvildehuset. Eller vil



pynte i Helsinge gågade. Og så bliver det spændende at finde adgang for flere fodgængere og cyklister på stier og cykelstier.

## Finanser

Så er der det med finanserne, særligt - robusthedspulje, depot eller buffer. Kært barn mange navne. Vi har jo penge på kistebunden, så det var rigtig klogt at lægge denne buffer oven på den første udmelding om servicerrammens størrelse. Seneste har vi hørt at vi kan beholde den buffer i nogenlunde samme størrelsesorden.

Vi står til at lægge 8,8 mio i denne pulje - fra egen kasse, som gode folk har genereret bl.a. gennem hævede skatter. Vi kan i dag takke dem der gjorde det muligt for snart længe siden. Vi synes dette er den bedste løsning, når nu vi har brugt så langt tid på at forberede budgettet. Med det grundigere forarbejde regner vi med at komme nærmere budgetoverholdelse i år.

Om de øvrige indstillingspunkter: Selvbudgettering er blevet det nye sort - vi følger det. Kirkeskat, kommuneskat - vi følger indstillingerne til ro og stabilitet.

## Delmængden

Og så er der det med den delmængde fra fællesmængden, som stikker udenfor i alle partier.

Jeg har før kaldt dette et budget, som rykker Gribskov i en mere folkesocialistisk retning - hvis nogen er i tvivl, så er det i en SF-retning. Den indeholder nemlig en langsigtet investering i velfærd.

For første gang længe lettes trykket på folk i klassiske (men altid komplicerede) velfærdsjobs. Det er dem, hvor man arbejder med mennesker. De kan begynde at sænke skuldrene. Vi ved at mange er spændt hårdt for i dag. Det er der i virkeligheden ingen der ønsker.

Vi tror på at investering i velfærd og det gode arbejdsmiljø hænger sammen og vi anerkender at alting ikke løses her i det kommende år, men mange steder træder vi nu ud af den nedadgående spiral.

Et sted kom vi desværre ikke i mål. Mange borgere har de senere år kunnet sænke skuldrene, når de undrede sig over den snoede vej ind til kommunen. De har nemlig kunne kontakte borgerrådgiveren. Det kan de fortsat, men da vi fik tilskud til hans ansættelse af staten - for den meget afholdte borgerrådgiver er p.t. en han - så var det med en udløbsdato.



SF har kæmpet for at få denne post ind i budgettet, så han fortsat kunne betjene Gribskavs borgere på fuld tid, men så langt kunne enigheden ikke strækkes. Vi er meget glade for at være med, men den pille var svær at sluge.

En borgerrådgiver skal kunne lytte til borgeren og vejlede. Være kompetent, effektiv og handlende. Han skal kende ret og uret i loven og samtidigt være modig, troværdig og tillidsvækkende. Ja og så gør det ikke noget at personen er behagelig, venlig og sympatisk. Alt dette er vi bange for at ingen kan magte på nedsat tid og det beklager vi.

Vi har andre steder publiceret en række andre emner, som vi naturligvis også ønsker os, men måske vil det bare mudre billedet.

## Afslutningsvist

Vi er meget glade for det grønne i aftalen og for det massive løft til børn, ældre og handicap, som jo forventes at have en smart indfasning, fordi vores administration grundigt har tilvejebragt viden og veje til investeringer - vi kan godt se at det ikke bare er gaveregn fra nu af og til verden ender.

Vi er glade for særligt det lille løft på folkeskolen - som er større end det ser ud. Men vi er altså kede af, at det ikke kunne blive til videreførelse af borgerrådgiverfunktionen på fuld tid.